

Vol ongeloof en met veel verdriet moeten wij afscheid nemen van de allerliefste man, de allerliefste eigenzinnige vader en de allerliefste gekke opa van de hele wereld.

De Kwakel, 14 november 1940

Amstelveen, 24 november 2019

Martin

Martin Johannes Maria Plasmeijer

In dierbare herinnering Wil Plasmeijer van Lammeren

Monique en Ap
Daniella, Rick, Zesar en Ramses
Cindy, Ed, Sid en Boet



*Hij, die met zijn handen werkt,
is een arbeider
Hij, die met zijn handen en zijn hoofd werkt,
is een vakman
Hij, die met zijn handen, hoofd en hart werkt,
is een kunstenaar*

Franciscus van Assisi



Martin hield heel veel van bloemen.

Correspondentieadres:

Familie Plasmeijer, Anjerlaan 37, 1424 AN, De Kwakel

De uitvaart vindt plaats op vrijdag 29 november om 11.00 uur in de Sint Jans Geboortekerk in De Kwakel. Daarna brengen wij hem naar zijn laatste rustplaats bij dezelfde kerk. Na afloop is er een condoleance in het dorps huis in De Kwakel.